

BEN IK WEL UITVERKOREN?

EDITIE 2020



BIJBELSE REACTIE

ARMINIAANSE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

DS. D.E. VAN DE KIEFT

*Want uit genade zijt gij
zalig geworden door het
geloof; en dat niet uit u,
het is Gods gave*



Ben ik wel uitverkoren? (1)

Verwarring

Onze tijd wordt gekenmerkt door veel veranderingen, verleidingen en grote verwarring, zowel op maatschappelijk als op theologisch gebied. Veel meningen worden gepubliceerd.

Onze jeugd (en ook de ouderen) wordt hiermee geconfronteerd. Sommigen vragen: 'Wat is nu waarheid?'

Brochure

'Eind maart- begin april 2014 zijn er jongerenedities 'Ben ik wel uitverkoren?' huis-aan-huis verspreid in tientallen dorpen in het Biblebelt gebied (dorpen in Zeeland, Noord Brabant, Zuid Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en op Urk). Voor de huis-aan-huis-verspreiding van de brochures hebben we een aantal dorpen geselecteerd waar veel mensen wonen die tot de doelgroep van dit project behoren.' Zo kunnen we lezen op de site 'Ben ik wel uitverkoren'? Ook afgelopen weken is deze jongerenbrochure op Urk verspreid.

Van verschillende kanten werd gevraagd: 'De brochure lijkt zo Bijbels, ze putten ook uit dezelfde Bron. Toch klopt de brochure niet. Willen jullie erover schrijven?' Daarom willen we in een aantal artikelen hierop ingaan.

Anoniem

Wie heeft de brochure geschreven? Dat is niet bekend. Men wil bewust anoniem blijven. Op hun site staat:

'Wij zijn een groepje van mensen die voorheen zelf ook geworsteld hebben met de uitverkiezing en geloofszekerheid. Uit genade zijn we later de waarheid van het Evangelie gaan zien. We hebben nu bewogenheid en liefde voor de mensen die hier nog mee worstelen.

Enkele jaren geleden legde de Heere in ons hart om het project "Ben ik wel uitverkoren?" te starten. We hebben dit niet zelf bedacht en we hebben nooit kunnen denken dat we dit ooit zouden gaan doen. Maar de Heere riep ons hiervoor. Als bevestigingstekst gaf God 1 Timotheüs 2:3b,4 waar staat: God, onzen Zaligmaker, Welke wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.(...)

De Heere heeft ons echter meerdere keren duidelijk gemaakt dat we anoniem moeten blijven. Het is niet belangrijk wie de brochures geschreven heeft en wie deze uitgeeft, maar wat de Heere over de uitverkiezing zegt in Zijn Woord. Het is niet ons project, maar Gods project en wij mogen daarin een schakeltje zijn. (...)

We hopen dat het nu een beetje duidelijk is waarom we zowel op de website als in de brochures niet vermelden wie de initiatiefnemers van dit project zijn (in feite is de Heere God de Initiatiefnemer!) en wie er bij dit project betrokken zijn. We hopen op uw begrip hiervoor.'

Arminiaans

Twee zaken: Ten eerste, de opstellers hebben zelf geworsteld met de uitverkiezing; helaas merk je in de brochure, dat ze niet buigen onder Gods soevereiniteit (God doet wat Hem behaagt; Hij heeft de hoogste macht en onafhankelijkheid), maar dit liever weglaten en een menselijke oplossing zoeken. Ten tweede, de tekst uit 1 Timotheüs 2 geeft al aan, uit welke hoek de wind waait.

Het is zwak dat de namen van de schrijvers in de brochure niet genoemd worden. Er zijn namelijk veel groeperingen die het eens zijn met de mening van de schrijvers van deze brochure, en dit wel doen. Niet alleen binnen de evangelische kringen, Heart Cry, Jij daar of andere bezinningsavonden. Maar dit gedachtengoed dringt ook steeds meer de kerken binnen. Hoeveel predikanten binnen de gereformeerde gezindte vertolken hetzelfde als Jacobus Arminius?

Eenzijdige benadering

De jongereneditie die nu verspreid is, is van juni 2020. Ten opzichte van 2014 zijn er veranderingen aangebracht. Ten goede. Zo is bladzijde 7 toegevoegd: er wordt gesproken over de doodstaat van de mens, over de wedergeboorte door de Heilige Geest. In 2014 schreef men: 'In deze brochure hebben we bewust weinig geschreven over zondeval, de doodstaat van ons mensen en de soevereiniteit van God. Immers, degenen voor wie dit boekje bedoeld is, horen hier al zoveel over. Vaak denken zij dan dat alles van God afhangt. De balans is dan doorgeslagen naar de ene kant. Als gevolg hiervan worden mensen vaak angstig en wanhopig, passief afwachtend of zelfs onverschillig.' Nu is het evenwichtiger gesteld. Want wie zaken als de zondeval, de doodstaat en de soevereiniteit van God weglaat, stapt over de doodstaat en de verdorven wil van de mens heen en zet de mens aan het werk. Wie zulke grondzuilen uit de prediking weghaalt, krijgt wel een wankel fundament en is een dwaze bouwer. Er staan veel goede zaken in de brochure. Daarom lijkt het ook Bijbels. Maar tussendoor zit wel de remonstrantse draad verweven.

Onderzoek is nodig

Jongeren en ouderen, onderzoek de waarheid. Bij het lezen van deze brochure merk je, hoe nodig het is, om goed thuis te zijn in de Bijbel. Onderzoek de Schriften; vergelijk de Schrift met de Schrift. Ga niet opzij voor mensen die een Bijbeltekst noemen, om daarmee hun mening te staven.

Welke boeken moeten we gebruiken voor onderzoek? Wat is betrouwbaar om te onderzoeken? Allereerst de Bijbel zelf in de Statenvertaling met de kanttekeningen. Onze godvrezende vaders hebben met veel licht van Gods Geest de Bijbel vertaald en de kanttekeningen erbij gezet. Ze hebben schijnbaar tegenstrijdige teksten uitgelegd in de kant van de Bijbel. Door de kanttekeningen erbij te lezen, krijg je antwoorden op actuele vragen.

Verder zijn de Drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) nog steeds actueel en betrouwbaar. Nooit is er in de achterliggende eeuwen iets in gevonden, wat tegen Gods Woord strijdt. Wat een zegen, dat we die geschriften mogen hebben, om de godonterende dwalingen te kunnen weerleggen. Wie het beter weet dan onze godgeleerde, godvrezende vaders, staat wel hoog met zichzelf en mag zichzelf wel onderzoeken!

Je ziet, dat het mensenhart door de jaren heen niet veranderd is, maar dat God ook niet verandert.

Ben ik wel uitverkoren? (2)

Remonstrants

Wanneer we de brochure doorlezen, zie je dat er niets nieuws onder de zon is. De leer die in de brochure verklaard wordt, is oude remonstrantse wijn in nieuwe zakken. De remonstrantse leer van ds. Jacobus Arminius is veroordeeld tijdens de Dordtse Synode van 1618/1619. Maar in het hart van ieder mens blijft de vijandschap tegen het eenzijdige Godswerk bestaan. We willen zo graag zelf iets doen tot de zaligheid en daarna ons eigen werk benoemen als genade van God. Er wordt gezegd: De mens moet beginnen en geloven; maar tegelijk is het Gods genade. Dat is de kern van deze brochure (zie blz. 6).

Gods werk of mensen werk?

Al in Paulus' tijd waren er mensen die werken en geloof vermengden. Daarom spreekt Paulus in Romeinen 11:5,6: *Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.*

De makers van de brochure zullen zeggen: 'Ja, maar we sluiten de werken ook uit. We spreken alleen over het geloof! De mens moet geloven en tot God komen!' Maar hoe dit ingevuld wordt, is een vermenging van werken en geloof, een werk-geloof. En dat is totaal onmogelijk. Het is òf van God òf van de mens. Niet alleen van God als God als conclusie achteraf, maar ook in de inleving: *uit u worde geen vrucht meer tot in der eeuwigheid.* En: *Zonder Mij kunt gij niets doen.*

De Dordtse Leerregels

Onze Dordtse vaders hebben het gevaar van 'de mens aan het werk zetten' duidelijk onderkend bij de Remonstranten. Daarom schreven ze ook duidelijk in de Dordtse Leerregels (goedgekeurd op de Dordtse Synode van 1618/1619), hoofdstuk 3/4:

1 Maar door het ingeven des duivels en zijn vrijen wil van God afwijkende, **heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand; boosheid, wederspanningheid en hardigheid in zijn wil en hart;**

3 Overzulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen, en als kinderen des toorns geboren, **onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes.**

4 Maar zo ver is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods, **en zich tot Hem bekeren**, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt;

10 Maar dat anderen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, komen en bekeerd worden, dat moet men den mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrijen wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn (hetwelk de hovaardige ketterij van Pelagius stelt); **maar men moet het Gode toeschrijven**, Die, gelijk Hij de Zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, **also ook dezelve in den**

tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het Rijk Zijns Zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden Desgenen Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in den Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen.

11 Voorts wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtiglijk **door den Heiligen Geest verlicht**, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes Gods zijn; **maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest**; Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspanning was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

12 En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, **nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking**, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, **dewelke God zonder ons in ons werkt**. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking, dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schrift (die van den Auteur van deze werking is ingegeven), in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; **alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven**. En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. **Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert**.

14 Zo is dan het geloof een gave Gods; niet omdat het aan den vrijen wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het den mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort; ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van den vrijen wil des mensen verwachten; maar omdat Hij, Die daar werkt het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in den mens teweegbrengt beide, den wil om te geloven en het geloof zelf.

Ben ik wel uitverkoren? (3)

Wat is geloof?

In de brochure staat:

‘Geloven betekent dat ik erop vertrouw dat de feiten die in Gods Woord staan 100% waar zijn, ook al voel ik daar (nog) niets bij. De Bijbel zegt nergens dat iemand tot gevoel komt, maar wel dat iemand tot geloof komt. Veel mensen wachten jarenlang op een bepaald gevoel. Bijvoorbeeld een gevoel van diepe droefheid over hun zonden, of een gevoel dat de Heere God in hen aan het werk is. Dat kan echter heel gevaarlijk zijn, want ons gevoel bedriegt ons heel vaak. God zegt nergens in de Bijbel dat ik moet voelen dat Hij mij gered heeft of wil redden, maar Hij vraagt van mij dat ik geloof.’ (blz. 3)

Is er geloof zonder gevoel? Is dat een zaligmakend geloof?

Ongeloof is eigen schuld

Dat een mens niet gelooft en daarom verloren gaat, is om eigen schuld. Dat lezen we ook in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, art. 5: ‘De oorzaak of schuld van dat ongelooft, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in den mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door Hem, is een genadige gave Gods; gelijk geschreven is: *Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave* (Ef. 2:8). Insgelijks: *Het is u gegeven in Christus te geloven* (Filipp. 1:29)’.

Ook in hoofdstuk 3/4, art. 9: ‘Dat er velen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, Die door het Evangelie roept, en Zelf ook dien Hij roept onderscheiden gaven mededeelt; maar in degenen die geroepen worden; van dewelken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen; anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten, en daarom is het dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken; anderen verstikken het zaad des Woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld, en brengen geen vruchten voort; hetwelk onze Zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad (Matthéüs 13).’ We mogen nooit het ongelooft goedpraten of goedkeuren.

Geloof is Gods gave

Wat is dan nodig? Het geloof. Eist God dat van ons? Ja. Kunnen we geloven? Nee.

Vanwaar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, Die het geloof werkt in onze harten ... (Heid. Cat., zondag 25, vr. 65). Dus het geloof en het geloven is Gods werk. Paulus zegt dat in de volgende teksten: *Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave.* (Efeze 2:8) *Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.* (Filippenzen 1:29)

En hoe legt men Jezus' eigen woorden uit? Joh 6:37: *Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.* Joh. 6:44: *Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.*

Welk geloof?

In de brochure staat: 'Geloof je dat?' Ze dringen het geloof aan. En het lukt velen, ook de schrijvers is het gelukt om te geloven (zie hun site). Maar welk geloof bedoelen ze dan? Er zijn meerdere soorten geloof.

In Mattheüs 13 staat de gelijkenis van de zaaier. We worden bepaald bij verschillende soorten hoorders, waar ook de tijdgelovigen genoemd worden. *Vers 20: Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt; Vers 21: Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.*

Dus alles wat geloof genoemd wordt, is geen waar geloof. Er is een geloof van het hoofd/ verstand; dan is men overtuigd, dat alles wat in de Bijbel staat, waar is. Het is een geloof zonder gevoel.

Maar er is ook een geloof van het hart. Als Gods Geest begint te werken, wordt het hart geopend, wordt de mens levend gemaakt en wordt het geloof geschonken. Dan gaat de mens geloven. Wat gelooft hij? Dat Gods bestaat en rechtvaardig is. Dat hijzelf verdorven is, Gods wet overtreden heeft en voor God niet kan bestaan; dat hij sterven moet en rechtvaardig verloren gaan. Zo maakt de Heilige Geest plaats voor Christus en Zijn werk. Zou een mens dat niet inleven en gevoelen? Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis schrijft zo kernachtig in het belijden van de Drie-eenheid: 'Dit alles weten wij, zo uit de getuigenissen der Heiligen Schrift, alsook uit Hun werkingen, en voornamelijk uit degene, die wij in ons gevoelen.' Een geloof zonder gevoel is een verstandelijke kennis.

De Heere Jezus waarschuwt zijn hoorders in Mattheüs 7: *Niet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij*

zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt.

Dat is ook duidelijk te lezen op de site: ‘Misschien zeg je: “Ik heb geprobeerd te geloven en me te bekeren, maar het lukt me maar niet. Ik val telkens weer terug in ongelof en zonden.” Dan is de doodstaat geen excuus voor je, maar dit is de strijd des geloofs (1 Timotheüs 6:12, 2 Timotheüs 4:7). Geef die strijd niet op, maar vraag God zonder ophouden om je te sterken in het geloof en de bekering. Blijf jezelf oefenen in het geloof en de bekering.’

Een proberen te geloven en een proberen te bekeren, wordt een strijd des geloofs genoemd. Hier zien we menselijke inspanningen en de bekering vanuit het werkverbond, wat geloof en genade genoemd wordt. Hoe verwarrend!

Gods kinderen komen erachter, dat ze dachten bekeerd te worden. Maar als Gods Geest hen ontdekt, zien ze dat ze zelfs in hun godsdienstige pogingen vijanden van God waren en niet uit genade zalig wilden worden. Daarom wordt Gods kind ook afgesneden van eigen werk en eigen werken. Dan werkt God het ware willen en werken naar Zijn welbehagen.

Guido de Bres

Ook in de Ned. Gel. Belydenis schreef Guido de Bres (art. 14):

‘Daarom verwerpen wij al wat men hertegen leert van den vrijen wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is, en *geen ding kan aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven is*. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf, daar toch Christus zegt: *Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke?* Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat *het bedenken des vleses vijandschap is tegen God?* Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat *de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des Geestes Gods zijn?* Kortelĳk, wie zal enige gedachte voorstellen, dewĳl hij verstaat dat *wij niet bekwaam zijn van onszelven iets te denken als uit onszelven, maar dat onze bekwaamheid uit God is?* En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat *God in ons werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen*. Want er is noch verstand, noch wil, den verstande en wille Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in den mens gewrocht; hetwelk Hij ons leert, zeggende: *Zonder Mij kunt gij niets doen.*’ Dit is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Onderzoek ook het vragenboekje van ds. Hellenbroek en alle bekende catechismus-verklaringen over H.C. zondag 7, 23, 24 en 25.

Ben ik wel uitverkoren? (4)

God wil dat alle mensen zalig worden

In de brochure staat (blz. 5):

‘Wie in de Heere Jezus gelooft, zal voor eeuwig behouden worden. Maar wil God ècht dat iedereen, dus ook jij, gered wordt? Of zou God willen dat er alleen maar een paar mensen gered worden? Er staan twee teksten in de Bijbel die daar precies over gaan: God, onzen Zaligmaker; Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen (1 Timotheüs 2:3b en 4). De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).’

Wil God dat alle mensen zalig worden?

Wanneer we 1 Timotheüs 2 lezen, moeten we alles in zijn verband lezen. Het 2^e hoofdstuk begint:

1 Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen ³voor alle mensen,

2 Voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.

3 Want dat is goed en aangenaam voor God onzen Zaligmaker,

4 Welke wil dat ⁷alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.

Wat staat er bij kanttekening 3 (‘voor alle mensen’)?

‘Dat is, voor allerlei mensen, van wat beroep of volk zij zijn, hoge of lage, gelijk dit woord **alle** dikmaals in Gods Woord voor allerlei wordt genomen. Zie Matth. 4:23, Luk. 11:42, Ef. 1:3, 1 Kor. 10:25. En dat het woord **alle** hier also moet worden genomen, blijkt uit Joh. 17:9, Gal. 5:12, 2 Tim. 4:14, 1 Joh. 5:16, Openb. 6:10, alwaar getuigd wordt dat wij voor allen en ieder niet moeten bidden, ja, dat de gelovigen ook tegen sommigen hebben gebeden.’

Wat staat bij kanttekening 7 (‘alle mensen zalig worden’)?

‘Dit woord **alle** wordt hier ook genomen voor **allerlei**, gelijk blijkt uit het voorgaande 2de vers, waarvan dit vers een reden geeft; alsook uit het woord **wil**, want zo God wil dat alle mensen zalig worden, zo zullen ook allen zalig worden, dewijl God doet al wat Hij wil, Ps. 115:3, Rom. 9:19, Ef. 1:11. En hetzelfde wordt ook bewezen uit hetgeen de apostel daarbij voegt, dat God wil **dat zij allen tot de kennis der**

waarheid komen, alzo de Schrift getuigt dat dit is een privilege van Gods volk. Zie Ps. 147:19,20, Matth. 11:25, Joh. 6:45, Ef. 2:12, enz. Dat iemand zou willen zeggen, dat God zulks wil, indien de mensen ook willen, dat is de zaligheid ten dele aan Gods wil, ten dele aan des mensen wil hangen, hetwelk strijdt met hetgeen de apostel leert, Rom. 9:16,23; 10:20; 11:35,36, en doorgaans elders.'

Lees de laatste zin nog eens: 'dat is de zaligheid ten dele aan Gods wil, ten dele aan des mensen wil hangen.' Al zullen deze mensen dit ontkennen, de praktijk wijst uit, dat het zo is.

Wat zegt de Bijbel nog meer?

'Want zo God wil dat alle mensen zalig worden, zo zullen ook allen zalig worden, dewijl God doet al wat Hij wil', zeggen de kanttekeningen. Wat God wil, gebeurt! *Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.* (Hand. 15:18) *Wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil.* (Efeze 1:11).

God eist van allen bekering. Die eis komt uit het Paradijs. We zijn geschapen naar Gods beeld. God eist Zijn beeld terug. Maar Hij schenkt alleen Zijn genade en Zijn beeld aan Zijn uitverkorenen.

We lezen dat in Romeinen 8:30: *En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.*

Heel duidelijk spreekt Paulus in Romeinen 9. Lees het hele hoofdstuk; we noemen hier alleen de volgende verzen:

11 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende,

12 Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen;

13 Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

15 Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn dien Ik barmhartig ben.

16 Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods.

17 Zo ontfermt Hij Zich dan diens Hij wil, en verhardt dien Hij wil.

God is soeverein

De makers van de brochure willen niet over de soevereiniteit of vrijmacht van God spreken, omdat de lezers er al zo vaak over horen.

Het is te begrijpen, dat ze hier wars van zijn, want dit hoofdstuk (Romeinen 9) snijdt alle menselijke activiteit uit. De mens wordt met al zijn willen, geloven en werken aan de kant gezet. Het is en blijft een eenzijdig Godswerk. De HEERE is de grote Pottenbakker, die met het leem doet naar Zijn welbehagen. Door de soevereiniteit Gods krijgt niet de mens, maar alleen God de eer.

Ben ik wel uitverkoren? (5)

Uitverkiezing

In de brochure staat (blz. 12):

‘Als het in de Bijbel gaat over (uit)verkiezing, dan gaat het vaak over een taak die iemand krijgt. Er wordt dan niet bedoeld dat men uitverkoren is om voor eeuwig behouden te worden, maar dat men uitverkoren is voor een bepaalde taak.’

Is er een verkiezing tot ambt of taak?

Soms heeft het woord ‘verkoren’ in de Bijbel wel de betekenis van ‘verkoren tot het ambt’. Dit zien we bij koning Saul. We lezen in 1 Samuël 10:24: *Toen zeide Samuël tot het ganse volk: Ziet gij wien de HEERE verkoren heeft? Want gelijk hij is er niemand onder het ganse volk. Toen juichte het ganse volk, en zij zeiden: De koning leve!*

Ook bij de zalving van David spreekt Samuël: *Dezen heeft de HEERE ook niet verkooren* (1 Sam. 16:8,9) Ook de voorbeelden op blz. 12 spreken over een taak.

Verkiezing tot zaligheid

Maar meestal wordt in de Bijbel de predestinatie (de eeuwige verkiezing) bedoeld. In de Bijbel worden verschillende woorden voor verkiezing/predestinatie gebruikt: uitverkorenen, verordining, voornemen, of voorkennis.

Het gaat om de uitverkorenen, die in de tijd geroepen worden, om toebereid te worden tot de eeuwige zaligheid. Paulus spreekt duidelijk daarvan in Romeinen 8:30: *En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.*

Het een is aan het ander verbonden. Het is dus onbijbels om te zeggen, dat de verkiezing niet te maken heeft met de zaligheid.

In Efeze 1:4 staat: *Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.* Onberispelijk: in de kanttekeningen staat: Deze heiligheid en onberispelijkheid is in dit leven wel oprecht, en door de kracht van Gods Geest begonnen, maar zal in het toekomstige leven eerst in alle delen volmaakt worden. In 1 Petrus 1:2-5 spreekt Petrus de uitverkorenen aan. Hij wekt hen op tot lof. Waarom?

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. Ook hier is wedergeboorte gekoppeld aan de zaligheid.

In Hand. 13:48b: *... en er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.*

En in 2 Timotheus 2:10: *Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.*

Lees en herlees de Dordtse Leerregels. Duidelijk worden daarin vele huidige dwalingen weerlegd. Hoofdstuk 1 handelt over de Goddelijke verkiezing en verwerping. Zo zien we, dat de brochure heel Bijbels lijkt, maar de teksten uitlegt naar hun zienswijze. Wanneer we letten op de Kanttekeningen bij de Statenvertaling en de Dordtse Leerregels, zien we een afwijking van de aloude zuivere gereformeerde leer.

Jakob en Ezau

Er staat duidelijk in de Bijbel: *Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.*

De brochure zegt (blz. 14):

'God haatte Ezau en zijn nakomelingen vanwege het kwaad dat zij deden. (...) Daarom zegt Hij: Ezau heb Ik gehaat. Maar let op! Dat zegt God pas 1400 jaar na dat Ezau geleefd heeft, aan het einde van het Oude Testament en niet voordat Ezau geboren werd!'

Maar dit is in strijd met de Bijbel. In Romeinen 9:11-13 lezen we: ***Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende, Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere***

dienen; Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

Dat dit alleen met het tijdelijke leven te maken heeft, is in strijd met de zegen die Izaäk aan Jakob gaf. Ook Calvijn verklaart duidelijk in zijn boek *Prediking en verkiezing*, dat het hier gaat om de eeuwige verkiezing en verwerping tot zaligheid: 'Waar heeft die erfenis dus betrekking op? Op het geestelijk erfgoed, dat God namelijk Abrahams zaad heeft uitgekozen, om zo te laten weten: dit zal een volk zijn, dat aan Mijn dienst gewijd is. Die eruit voortkomen neem Ik aan tot Mijn kinderen, om ze te verzamelen tot het eeuwige leven. Zo wordt aan Ismaël met zijn eerstgeboorte de hoop op leven ontzegd en alleen Izaäk blijft over. Zo staat het ook met Ezau en Jakob, want ze stammen allebei van Abraham af, ze zijn zelfs tweelingen, hun moeder draagt ze in dezelfde schoot. En toch wordt de ene afgewezen en de andere aangenomen, de een uitverkoren, de ander verworpen.'

Lees heel Romeinen 9 met de kanttekeningen. Daar wordt zelfs in vers 22 gesproken over vaten des toorns, tot het verderf toebereid.

De opstellers van de brochure schrijven (blz18): 'Wat God zegt, is belangrijker dan wat mensen zeggen.' We zijn het daar helemaal mee eens. Jongeren en ouderen, vertrouw je ziel niet toe aan deze mensen. Laat Gods Woord spreken. Laat deze oppervlakkige godsdienst los! Onderzoek de Schriften! Laat je niet misleiden!

Ben ik wel uitverkoren? (6)

Onverschillig

We zijn het eens met de opstellers van de brochure dat het onbijbels is, om je te verschuilen achter de verkiezing, en lijdelijk af te wachten. Ja nog erger, om de zonden te blijven doen en dan te zeggen: God moet me bekeren.

Maar het is niet waar dat de leer van de verkiezing een mens onverschillig maakt. De mens is onverschillig, omdat hij dood ligt en niet beseft wie God is en wat zonde is.

Hij gelooft niet dat hij naar de eeuwigheid reist. Hij doet er alles aan om God uit handen te blijven. Hij zal ook de waarheid misbruiken, om zijn zondig leven te rechtvaardigen; ook dat zit in de zondige mens.

Calvijn

Johannes Calvijn schrijft zeer evenwichtig in *Prediking en verkiezing*: 'Er zijn gemeene honden die tegen God blaffen, er zijn ook zwijnen, die deze leer van de verkie-

zing misbruiken door hun losbandig leven.

Wie zijn de eersten? Dat zijn zij die hun tanden laten zien en die God tergen met hun kwaadaardige vragen. Sommigen van deze booswichten zien er in onze dagen niet tegen op om de Heilige Schrift in stukken te scheuren, om alles te bederven, teniet te doen, te vervalsen en te verbasteren, als ze Gods verkiezing maar kunnen verdonkeren, ja zelfs helemaal tenietdoen. (...) Dat God op deze manier onrechtvaardig zou zijn als Hij verschil ging maken tussen de een en de ander en dat er bij Hem aanneming van de persoon zou zijn.

Dan zijn er de zwijnen, die zich er niet zo fel tegen te weer stellen, maar die zeggen: wel, als ik verkoren ben, kan ik al het kwaad doen dat ik wil, want God zal me wel bewaren en ik kan nooit verloren gaan. (...) We moeten tegen die beide soorten op onze hoede zijn.'

Misbruik

Misbruik van de prediking betekent niet, dat de prediking moet veranderen. Ook Paulus had daar al mee te maken.

Toen hij de rechtvaardiging om niet mocht prediken, misbruikte men zijn prediking: *En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.* (Rom. 3:8)

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? (Rom. 6:2) Wat zegt Paulus? *Dat zij verre!*

Het is verschrikkelijk en godslasterlijk als jongeren en ouderen zeggen: 'We leven in de zonde, want God moet me bekeren en als ik uitverkoren ben, kom ik er wel.' Dat zij verre!

Niet nieuw

Ook de opstellers van de Heidelbergse Catechismus kenden deze redenering. Ze schreven in vraag en antwoord 64: *Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?* Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.

Wordt er geen misbruik van gemaakt? Jawel. Is de leer dan fout? Nee, maar de mens misbruikt Gods Woord tot zijn eigen verderf. *Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.* (2 Petrus 3:16)

Gods reddingsoperatie

Op blz. 10 van de brochure wordt het voorbeeld gebruikt van de mijnwerkers. Ze werden gered vanuit een mijn op 700 meter diepte. Ze werden gered met een reddingskooi, maar ze moesten wel zelf instappen. Zo is het ook met de mens: 'Hij vraagt echter wel om gelovig naar Hem toe te komen, net als de mijnwerkers die in moesten stappen.'

Wat klopt hier niet in dit beeld? De mijnwerkers waren levend en konden instappen. Maar de mens is dood in zonden en misdaden, onbekwaam tot enig geestelijk goed. Dus ze kunnen niet uit zichzelf tot God komen; alleen na wedergeboorte. Alles is genade; alles wordt geschonken.

Toch blijven we verplicht om de middelen waar te nemen.

100% verantwoordelijk en 100% onmogelijk en 100% genade

Op dezelfde bladzijde spreekt de brochure over '100% genade en 100% verantwoordelijkheid'. Dat lijkt evenwichtig. Is dat ook zo?

We zijn in het Paradijs Gods beeld kwijtgeraakt. Maar God eist Zijn beeld terug. God eist volkomen gehoorzaamheid en volkomen liefde tot Hem. De eis van God blijft. Daarom zijn we 100% verantwoordelijk voor alles wat we zijn en doen en laten.

Maar kunnen we ooit daaraan voldoen? Nee, nooit. Het is **100% onmogelijk**. Herlees nog eens de Ned. Gel. Bel. Art. 14:

Wij geloven dat God den mens geschapen heeft van het stof der aarde, en heeft hem gemaakt en geformeerd naar Zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig; kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met den wil Gods. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend; maar heeft zichzelf willens der zonde onderworpen, en overzulks den dood en vervloeking, het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens, dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden, en heeft zich van God, Die zijn ware Leven was, door de zonde afgescheiden; hebbende zijn gehele natuur verdorven; waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijken en geestelijken doods. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven, die hij van God ontvangen had, en heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om den mens alle onschuld te benemen; overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is, gelijk de Schrift ons leert, zeggende: *Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen*; alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen

leert van den vrijen wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is, en *geen ding kan aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven is* . Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf, daar toch Christus zegt: *Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke ?*

Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat *het bedenken des vleses vijandschap is tegen God ?* Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat *de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des Geestes Gods zijn ?* Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, dewijl hij verstaat dat *wij niet bekwaam zijn van onszelven iets te denken als uit onszelven, maar dat onze bekwaamheid uit God is ?* En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat *God in ons werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen*. Want er is noch verstand, noch wil, den verstande en wille Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in den mens gewrocht; hetwelk Hij ons leert, zeggende: *Zonder Mij kunt gij niets doen*.

Het is **100% onmogelijk**.

De mens wil en kan zich niet bekeren; maar de plicht hebben we. En dit mis je juist in deze brochure. Men erkent in theorie de doodstaat van de mens (blz. 7). Maar in de praktijk wordt een mens tot geloven aangezet. Een dood mens wordt aan het werk gezet. Het hangt van de mens af of hij zalig wordt – blz. 8: ‘Als God van jou vraagt om je te bekeren en in Hem te geloven, dan geeft Hij je ook de mogelijkheid om dit te doen, anders zou Hij dit niet van jou vragen. God schenkt het verlangen, de wil, de kracht, het geloof dat nodig is.’

Dat is arminiaans. Arminius sprak: ‘Dat ik zalig kan worden is van God, dat ik zalig wordt, is van mezelf.’ Het zou nuttig zijn om de kerkgeschiedenis te onderzoeken en de dwalingen van de remonstranten en de weerleggingen daartegen te onderzoeken. En dan ook eerlijk kleur te bekennen. Zeg dan eerlijk en openlijk, dat je het met de arminianen eens bent en niet met de oude gereformeerde leer en met de kanttekeningen. En strooi onze jonge (en oude) mensen geen zand in de ogen, waardoor ze zich gaan bedriegen.

Maar wat een Goddelijk wonder: van eeuwigheid heeft de Drie-enige God Zijn volk al uitverkoren. Hij heeft voor een Borg gezorgd. Ook heeft Christus Zich beschikbaar gesteld voor hen. Hij is mens geworden. Hij is in Zijn daden en in Zijn lijden Zijn Vader in alles gehoorzaam geweest (de dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid). Hij heeft alles volbracht.

En in hun leven past God de Heilige Geest alle weldaden uit Christus toe in de harten van Zijn gunstvolk.

Dus het gehele werk der bekering tot zaligheid is 100% genade.

O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! (Rom.12:33)

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons medeopgewekt, en heeft ons medegezet in den hemel in Christus Jezus; (...) Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme (Ef. 2:4,5,6,8,9).

P.S.

Om een duidelijk, evenwichtige visie op de leer van de uitverkiezing te hebben, adviseren we u om het boekje 'Muur of poort? Jij en de uitverkiezing' te lezen.

Speciaal voor jongeren hebben een aantal predikanten en (oud)ambtsdragers er iets over geschreven. Zij doen dit aan de hand van de Bijbel en de belijdenisgeschriften.

Aantekeningen

Aantekeningen

